## Ταξιδιάρα ψυχή [Wandering Soul]



Αγγελική Αριστομενοπούλου\_65min

Μια ταινία για έναν μουσικό που με τους στίχους του σημάδεψε την εναλλακτική ροκ σκηνή της χώρας μας. Ο Γιάννης Αγγελάκας ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι τη δεκαετία του '80 και ώς σήμερα η ποίησή του παραμένει το ίδιο επίκαιρη. Η ταινία τον ακολουθεί στην καθημερινότητά του. Θίγει μέσα από τη ματιά του το πολιτικό αδιέξοδο της χώρας και τον τρόπο που διαμορφώνει την πραγματικότητα η τηλεόραση, ενώ αναζητά τη διέξοδο από τις πόλεις προς τους αγαπημένους τόπους που εγκαταλείψαμε. Στα δύο χρόνια που διήρκεσαν τα γυρίσματα, βλέπουμε τις μουσικές συναντήσεις με τους συντρόφους του και την εξέλιξη των μουσικών διαδρομών τους μέσα από μια αναζήτηση στα ακούσματα της παιδικής τους ηλικίας, το ρεμπέτικο, τα ηπειρώτικα πολυφωνικά, τις κρητικές μελωδίες. «Μέσα μου ο αέρας που φυσά δε λέει να ημερέψει, μου ξεσηκώνει την καρδιά και μου σκορπάει τη σκέψη»

This is a film about a musician whose lyrics have left their mark on the Greek alternative rock scene. Yannis Angelakas set off on his musical journey in the 80s and his poetry remains fresh to this day. The film follows his daily life and touches on a number of issues through the artist's eyes — the political impasse Greece is facing, the way that television shapes our reality, the need many people feel to leave the big city and return to their beloved villages and hometowns. During the two years of filming, we watch Angelakas as he plays with fellow musicians and we follow the evolution of their musical style through an exploration of the sounds of their childhood, rebetiko, the polyphonic music of Epirus and the Cretan melodies. "Inside me, the wind can't be confined, it stirs up my heart and scatters my mind".

Βραβείο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας Docfest